

Anthony Strick

Geboren: 1692

Overleden: 22-3-1756

Predikant te: 1716-1733: Edens en Spannum
1718-1741: Tzummarum en Firdgum
1741-1756: Enschede

Geschriften: 1. De Heidelbergsche Catechismus kortelijk verklaart in vragen en antwoorden. Beneffens een Catechisatie van Belijdenisse en voorbereidinge tot het H. Avondmaal. En een kort uittreksel daar van.
2. Weg na de hemel

Levensbeschrijving

Anthony Strick wordt in 1692 geboren te Enschede, waar zijn vader, Johannes Strick, predikant en rector der Latijnse school is. Op 6 juli 1716 begint hij zijn ambtelijke loopbaan in Edens en Spannum. Hij is in 1724 lid van de synode te Leeuwarden, en wordt in 1726 als correspondent afgevaardigd naar de synode van ZuidHolland. Op 4 oktober 1733 preekt hij afscheid en vertrekt naar Tzummarum.

Vanaf 11 oktober 1733 dient hij de gemeente van Tzummarum en Firdgum. De Friese predikant laat in 1739 bij zijn naamgenoot, de Leeuwardense boekhandelaar en uitgever Hendrik Strick, een catechismusverklaring het licht zien. Stricks *De Heidelbergsche Catechismus* geeft een verklaring in vraag- en antwoordvorm, *beneffens een catechisatie van belydenisse, en voorbereidinge tot het H. Avondmaal. En een kort uittreksel daar van.* Op 7 mei 1741 houdt hij daar zijn afscheidspredikatie vanwege het vertrek naar Enschede.

Strick doet op 28 mei 1741 intrede in Enschede. Hier schrijft hij *Weg na den hemel* (Deventer 1748), waar achterin gedichten van zijn echtgenote, geboren Van de Poel, voorkomen. Strick overlijdt op 22 maart 1756 te Enschede.

Literatuur

1. Kalender 2011, Gereformeerde Bijbelstichting, Leerdam.
2. Naamlijst der predikanten, sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde Gemeenten van Friesland, ds. T.A. Romeijn
3. Biografisch Woordenboek der Nederland, A.J. van der Aa, deel 10