

Johannes Wesselius

Geboren: 20-10-1671

Overleden: 16-01-1745

Predikant te: 1692-1694: Akkrum
1694-1700: Sint Jacobi-
parochie
1700-1705: Purmerend
1705-1712: Rotterdam
1712-1745: Hoogleraar
Leiden



- Geschriften:**
1. Purmerendse en Rotterdamse kerkredenen
 2. Uitgestrektheid van Christus prediking
 3. Intree reden over de apostel Paulus
 4. Intree reden over het kruyce des Heeren
 5. Gezigte van de Macedonise Man
 6. Lijkreden op professor Johannes à Marck
 7. Redevoering over de voorsigtige eenvoudigheid van een heilige redenaar
 8. Over 't feest der Loofhutten onder het N.T. te Jeruzalem van alle Heydenen te vieren
 9. Over de Bewaaring van 't Joodsche door Mannekes vertaald. Leyden 1741. 4o.
 10. Jubeljaar Predikaatsie over Psalm LXXI:17 en 18
 11. Verklaring van Paulus Brief aan de Galaten
 12. Verhandeling over uitgezochte plaatsen des O. en N. Testaments

Levensbeschrijving

Johannes Wesselius is geboren op 20 oktober 1671 te Emden waar zijn vader (met dezelfde naam) rector was van de Latijnse School. Hij studeerde godgeleerdheid eerst aan de universiteit te Groningen en vervolgens te Leiden. Hij trouwde met Adriana Ruytenburg en naar haar overlijden trad hij in het huwelijk met Agatha Hogendorp.

Op 9 november 1692 nam Johannes, nog maar 21 jaar oud, de herderstaf op te Akkrum in combinatie met Terhorne. Na twee jaar vertrok hij naar Sint Jacobiparochie, waar hij 6 jaar Woord en sacramenten bediende. In 1700 werd hij tot herder en leraar bevestigd te Purmerend. Deze gemeente diende hij vijf jaar. Op 26 juli 1705 ving hij zijn ambtswerk aan in de grote gemeente van Rotterdam. Op 2 oktober 1712 werd hij bevestigd te Leiden als "predikant voor een halve

beurt". Dit laatste had te maken met de aanvaarding van zijn benoeming tot hoogleraar te Leiden.

Zoals reeds genoemd diende Johannes Wesselius niet alleen de kudde van een plaatselijke gemeente maar mocht hij de kerken ook met zijn gaven in breder verband dienen. Nadat hij in Leiden in het jaar 1699 doctor in de godgeleerdheid was geworden, werd hij in 1711 hoogleraar aan de Illustre school te Rotterdam in de kerkgeschiedenis en de godgeleerdheid. Hij aanvaardde dit ambt met een inaugurele rede op 5 januari. Deze rede werd vanuit het Latijn overgezet en verscheen onder de titel: *Intree-reden over de apostel Paulus*. Reeds in 1712 werd hij dus hoogleraar te Leiden. Ook bij de aanvaarding van dit ambt sprak hij een rede uit die verscheen met als titel: *Intree-reden over het kruisdragen des Heeren*. Op 8 augustus 1738 werd hij aldaar benoemd tot Professor "in de gewijde welsprekendheid". Ook de toen uitgesproken rede verscheen in druk: *Redevoering over de voorsigtige eenvoudigheid van een heiligen redenaar*.

Op 2 december 1742 mocht hij herdenken 50 jaar in het ambt te staan, een verwaardiging die weinigen te beurt. Hij hield een predikatie die uitgegeven werd met als titel: *Jubeljaars predikaatsie*. De tekst was: *O God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik Uw wonderen, Ps.71:17*.

Ds. Johannes Wesselius heeft de kerk ook mogen dienen door zijn geschriften. Naast reeds genoemde oraties en enkele twistgeschriften tegen anderen gericht, schreef hij stichtelijke werken veelal in het Latijn die vertaald zijn in onze taal. Tenslotte nog noemen we de lijkrede op Johannes à Marck, collega hoogleraar te Leiden en ook een Fries van geboorte (Sneek).

Ook voor hem zou gelden: En hij stierf. Op 16 januari 1745 overleed hij om, naar wij hopen, het loon van een getrouwe dienstknecht te mogen ontvangen.

Bronnen

1. Naamlijst der predikanten, sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde Gemeenten van Friesland, ds. T.A. Romeijn.
2. Biografisch Woordenboek der Nederland, A.J. van der Aa, deel 20.
3. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), P.C. Molhuysen en P.J. Blok, deel 10.
4. Biographisch Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden, B. Glasius, deel 3.
5. Schatkamer van de Gereformeerde Theologie in Nederland, ds. J. van der Haar.